

Refugie van de Abdij van Sint-Truiden

De abten van abdijen en kloosters laten al vroeg refuges of toevluchtsoorden optrekken in de omwalde steden. Daar kunnen ze verblijven als ze in de stad of op doorreis zijn. In tijden van oorlog bieden de refuges ook bescherming. Het toevluchtsoord van de Abdij van Sint-Truiden wordt in de zestiende eeuw opgericht door de benedictijnenabdij van Sint-Truiden. Slim gezien, want zo kunnen ze contact houden met de aartsbisschop in Mechelen. Vandaag maakt dit mooie gebouw deel uit van het aartsbisschoppelijk paleis. De gebouwen zijn verbonden via een overdekte brug.

In de sierlijke toren zijn spreuwenpotten ingewerkt waarin spreuwen hun nesten bouwen. Tot de negentiende eeuw is spreeuw een ware delicatessen.

Comfort

Faciliteiten



Locatie

Schoutetstraat 3, Mechelen

Kaart



Leaflet (<https://leafletjs.com>) | © OpenStreetMap (<https://www.openstreetmap.org/copyright>) contributors

Contact

T +32 01 52 97 65

@ visit@mechelen.be (mailto:visit@mechelen.be)



(/files/uploads/imagecache/Origineel/dms/80008_advalvas_refugie-van-de-abdij-van-sint-truiden.jpg)↑