

# Onze-Lieve-Vrouw-Over-De-Dijlekerk

Aan het einde van de steile straat 't Plein ligt de Onze-Lieve-Vrouw-over-de- Dijlekerk. Zij is in de veertiende en vijftiende eeuw gebouwd, op de plaats waar vermoedelijk de eerste parochiekerk van Mechelen stond. De toren bevat een volledige beiaard met maar liefst 49 klokken.

Bovendien kan je in de Dijlekerk uitzonderlijke kunstschaten ontdekken. Net zoals in de Sint-Janskerk heeft Rubens ook voor deze kerk een werk geschilderd. De visverkopers gaven hem die opdracht om de rijkdom van hun ambacht te illustreren, zoals ze dat deden met de bouw van 'De Grooten Zalm' op de Zoutwerf. De grote triptiek 'De wonderbare visvangst' vertelt het gelijknamige bijbelse verhaal en demonstreert weer de rijkdom van hun ambacht.

Verder is het veertiende-eeuwse beeld 'Onze-Lieve-Vrouwe-met-de-scheve- lee' een echte blikvanger. Het is het enige vrijstaande beeld in Mechelen uit die periode en dankt zijn naam aan de typerende stand van de heup van Maria.

-  
-

## Openingsuren

<b>Maandag</b>	13:00 - 16:00
<b>Dinsdag</b>	13:00 - 16:00
<b>Woensdag</b>	gesloten

<b>Donderdag</b>	13:00 - 16:00
<b>Vrijdag</b>	13:00 - 16:00
<b>Zaterdag</b>	13:00 - 16:00
<b>Zondag</b>	13:00 - 16:00

Uitzonderlijk gesloten

24 december 2018

25 december 2018

31 december 2018

1 januari 2019

▶ meer informatie voor groepen en scholen

## Prijs

▶ meer informatie voor groepen en scholen

## Comfort

## Toegankelijkheid



## Faciliteiten



## Locatie

Onze-Lieve-Vrouwestraat ., Mechelen

Kaart



Leaflet (<http://leafletjs.com>) | © OpenStreetMap (<http://www.openstreetmap.org/copyright>)

## Contact

T +32 15 29 40 32

@ [info@torensaandedijle.be](mailto:info@torensaandedijle.be) (<mailto:info@torensaandedijle.be>)

www <https://www.hofvanbusleyden.be/torens-aan-de-dijle> (<https://www.hofvanbusleyden.be/torens-aan-de-dijle>)



(/files/uploads/imagecache/Origineel/dms/79857\_advalvas\_olvoverdedijlekerk.jpg)

