

Groen Waterke

Het Groen Waterke is een van de vele idyllische plekjes van Mechelen. Het vlietje dankt zijn naam aan het wateroppervlak dat bedekt is met eendenkroos. Eigenlijk is het een overblijfsel van de vliet Melaan die hier niet overdekt of gedempt werd. Geniet van het idyllische uitzicht dat je terugbrengt naar de rust van vroeger. Je bent hier trouwens in de nabijheid van de Refugie van de abdij van Sint-Truiden en de Refugie van de abdij van Tongerlo.

Aan de zijgevel van gebouwen die bij het water liggen, werden vroeger vaak platformpjes gemetseld. Het zijn de toiletten van toen. Men noemt ze heimelijkheden – wel een vreemde naam als je bedenkt hoe je daar te kijk zat. Op een dag stuurt moeder-overste van het klooster een boze brief naar het stadsbestuur. Ze doet haar beklag over de jongeren die in bootjes onder haar heimelijkheden door varen en met kluitpijpen de billen van de nonnetjes beschieten! Ze heeft geluk: haar klacht wordt verhoord en kort nadien varen heel wat minder bootjes op 't Groen Waterke.

Prijs

► meer informatie voor groepen en scholen

Comfort

Toegankelijkheid



Faciliteiten



Locatie

Goswin de Stassartstraat 7, Mechelen

Kaart



Leaflet (<https://leafletjs.com>) | © OpenStreetMap (<https://www.openstreetmap.org/copyright>) contributors

Contact

T +32 (0)15 29 76 54

@ visit@mechelen.be (<mailto:visit@mechelen.be>)



(/files/uploads/imagecache/Origineel/dms/80141_advalvas_groen-waterke.jpg)

